

*Udkast til recitativ på Det Kongelige Teater i anledning af festforestillingen
for Underskoven af per-olof johansson marts 2008*

Ordlivet i underbukseskoven



Nyt frimærke!

per-olof.dk

Ordlivet i underbukseskoven

- Kære ven, gå dog med i Underskoven
Du kan jo noget usædvanligt med ord.
- Underskoven og hvad?
Hvad hjælper ord i underskoven?
Jeg har ikke tøj på til skovtur!
- Herregud! Det er ikke en skov
Det er en metafor, derfor det med ord
I Underskoven kommer de ordglade ordgale
I Underskoven er masser af ord
Der rimer på mord
Her er masser af gamle oldtidsspor
Vognspor, sammenfaldne grave
Her lå en nøgen kvinde
Her lå en nøgen mandag
Her er spor efter heste og hunde
Kronhjorte, dådyr, hundelort
Underskoven vrimler med fugle
En til dig og en til mig og pip i papæskan
Der er mennesker i underskoven
Der er grænseløs sex i Underskoven
Der er brændenælder i Underskoven
Der en løber med to hunde i Underskoven
Her færdes Odin Ordgyder
Her laves ordgejl her sættes ordsejl
Her udvikler vi sprogfejl
Underskoven er ikke en skov
Det er en metafor
Det er et tit mere en kælder
Med ovenlys der hælder
-I står og læser op i en metafor?

- Ja en Underskov som metafor
Hvor skovbunden rasler med ugeblade
Hvor kimplanter stikker op
Som slet ikke ligner færdige træer
Der er afsnit med blomstrende anemoner
Blomstrende skovsyre med bitre blade
Der er gamle svampede stubbe
Fra træer som var engang
Der er rådnene kævler fulde af liv
Alverdens insektmylder
Her er myreflittige myretuer i solen
Her er musehuller og mus
Her er musegnavede kogler
Her er egerngnavede kogler
Her er uglegylp med knogler
Her er fjer fra ørnens vinge
Her er aftryk af gamle samlejer
Øldåser, kondomer, madpapir
Fra en glemt skovtur
Her er mos og brændestabler
Græstuer
Lange bengler af tynde træer
Som aldrig bliver til andet
Her gik bjørnen med bog
Her flyttes opmærksomheden
Fra nutid til fremtidens
Nye skov med citater
Den bog blev en ny skov
Der kvalte den gamle
Det er allerede en glemt historie
I Underskoven kommer nye bjørne
Med nye træer i pelsen

Og du! Ingen ved det
De tror bare det er noget der stikker!
De bliver store en dag, jeg er helt sikker!
Tag dog med, giv dem nogen på pelsen
Bliv ordrig på stedet
Lad metaforene ryge og rejse
Jeg vil se dig ta' mod til dig og rejse dig!
Fra myceliet i Underskoven
Brede dig som en svamp i ordlivet
Der er masser af svampe i Underskoven
Farverige, spiselige, giftige
Svampe i ordene
Ja og der er der er der er der er
Der er der er der er der er der er
Der er der er der er der er der er
Der der der der der der der der der
Er er er er er er er er er er er er
ER
Sådan
ER ordlivet i underbukseskoven!

Per-Olof Johansson